

Vraag het aan Morya



De ander staat in een evolutie

“Veracht niets of niemand. Ook als je medemens kwaad doet, veracht hem dan niet. Probeer open te staan voor het mooie in hem, zie dat hij in een groei staat, in een evolutie.

Wanneer je dit kan zien, dan komt er een vrede en een rust in je. Dan kan je alles aan en dan begin je het leven zelf te begrijpen, het bruisende leven dat steeds maar verder zal gaan en dat je steeds verder zal brengen.”

A handwritten signature in black ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’)

© Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 331

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


